

Lezing de Gnosis

Goede avond Dames en Heren,

Het is voor mij een bijzonder genoegen dat ik hier ben uitgenodigd om vandaag een voordracht te geven over het meest essentiële onderwerp in ons leven: 'De Gnosis'.

Gnosis betekent in de kern 'het Kennen van de levenskennis'. Wanneer je het terrein van dit kennen hebt betreden, dan ben je begonnen aan een innerlijke reis, dat we ook wel bewustwording noemen. Zelf noem ik het voor alle duidelijkheid Universeel Ontwaken.

De Gnosis leert ons de samenhang kennen van de gehele kosmos, dat alles met elkaar verbonden is, want niets in ons leven staat op zichzelf. Gnosis is het diepere weten, dat we hebben opgebouwd door ervaringen in ons totale leven. Wanneer er geen wedergeboorte zou zijn, dan zou er ook geen sprake zijn van gnosis. Het is een weten dat we uit het Licht zijn voortgekomen, om daar vervolgens weer in terug te keren.

Omdat ik hier vanavond spreek voor een gezelschap dat grotendeels bestaat uit astrologen, wil ik vooraf even uitleggen dat er een duidelijke relatie ligt tussen de astrologie, waar u bedreven in bent, en de gnosis waar ik vanavond over spreek. Sterker nog, de astrologie en de kennis daarvan komt voort uit de oer kennis van ons bestaan en dat is de gnosis. Cognitief gezien weet ik ook wel iets van astrologie af, maar dat is zeer beperkt. Het komt meer voort uit de Esoterische kennis die ik heb van de kabbala en de numerologie. Want onze basisgetallen 1 t/m 9 hebben alles van doen met de planeten van ons zonnestelsel.

En dit laatste is ook universele kennis waarover we spreken. U zult merken dat ik steeds een relatie leg tussen de gnosis en uw astrologie. U en ik voeren enigszins dezelfde taak uit in het leven, namelijk het doorgeven van kennis en het blootleggen van iemands persoonlijk leven.

Wat doet een mens als hij naar iets luistert, iets leest of iets hoort? Hij gaat er allereerst over nadenken, want hij wil het rationeel bevatten en begrijpen. Dat noemen we het bèta-systeem, dat we ons moesten aanleren, dat ons werd opgelegd, de indoctrine van onze condities, een belangrijk onderdeel van ons karma.

Terwijl het grote bewustzijn, ons alfa-systeem, waardoor wij in staat zijn hier te leven, niet aan de orde kwam. Dat kon eenvoudig niet, omdat de generaties die ons daar in voorgingen zelf ook onwetend waren.

Het levenskarma moest eerst opgestart worden om gedurende het traject te ontwaken, om - zoals de alchemist dat zo mooi verwoord - de witte steen der wijsheid te ontdekken.

Als ziel ben je bewust in de zielenwereld aanwezig en je kiest voor een nieuw levenstraject, dat wij karma noemen.

Vervolgens kom je als individu hier in deze chaotische, materiële wereld en uiteindelijk vertrek je ook weer als individu. Je bracht niets mee en je neemt ook weer niets mee. Het enige wat je meeneemt zijn je ervaringen en alles wat je hebt mogen leren in dit fysieke levensmoment.

Hier leef je in een versteende materiële wereld. Wij zitten gevangen in materie en leven op een ruimtevaartuig, dat we aarde noemen, maar tegelijkertijd ben je verbonden met een dimensie van Liefde en Licht, de zielenwereld om je heen. Dat ben je wel niet bewust en die zie je niet, maar die ervaar je wel als je er voor open staat - tenzij je alles ontkent natuurlijk.

Het ontkennen is overigens een bekend fenomeen binnen ons cerebrale proces en het wetenschappelijk denken. Maar ook daar zien we veranderingen optreden. Voorbeelden hierin zijn Pim van Lommel, cardioloog, met zijn boek 'Eindeloos bewustzijn', een bestseller die de wetenschap heeft opgeschud, en de Amerikaanse neurochirurg Eben Alexander met zijn boek

'Na dit Leven', waarin hij zijn persoonlijke bijna-doodervaring op een fantastische manier beschrijft. Dergelijke lectuur heeft al bij heel veel mensen hun spiritualiteit doen ontwaken.

En dan is de vraag die bij iemand naar boven komt wel degelijk gerechtvaardigd:

Wat is Leven? en Wat is de bedoeling en de zin van mijn leven?

Bij het stellen van die vraag is meteen duidelijk dat daarmee het proces van het ontwaken begonnen is, daar begint ons bewustwordingsproces.

En nu het antwoord op die belangrijke vraag:

Leven is een proces van groei en ontwikkeling, stil staan bij jezelf, door je daarbij voortdurend allerlei vragen te stellen, te reflecteren in jezelf en na te gaan of bepaalde elementen nog wel bij je passen.

De bedoeling van ons leven is dat we onszelf weer opnieuw ontdekken, om uit alle ervaringen die dit leven ons aanreikt, weer onze lessen te leren en daarnaast is het van belang, dat we middels zelfreflectie, onze minnen en plussen onder ogen gaan zien, om van daaruit zicht te krijgen op ons totale leven. Pijn en verdriet zijn groei-elementen in je leven en dat ligt in ieder levenskarma opgesloten. En als u denkt dat uw buurman dat niet tegenkomt in zijn leven dan vergist u zich.

Het is heel goed om allerlei problemen in je leven tegen te komen, want dat is leerzaam en daar word je wijzer van. Problemen zijn er om te overwinnen, om ze daarna weer snel achter je te laten.

Bij velen gaat het er juist om te leren loslaten. Het gnosticisme leert dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor zijn persoonlijk leven.

Zolang mensen blijven hangen in hun problemen, geen knopen doorhakken, geen beslissingen nemen en niet gaan loslaten, blijft alles bij het oude en blijven de dingen zich herhalen - totdat hij of zij ontwaakt.

Ik nodig u uit om in u zelf af te dalen een innerlijke reis te maken want er is zoveel kennis in ons allemaal aanwezig.

Namelijk de kennis die we in de levens hieraan voorafgaand verzameld hebben.

En astrologie is juist daarin één van die prachtige manieren om mensen, vanuit hun blauwdruk, de horoscoop, hun leven zichtbaar te maken.

Heel belangrijk is onze intuïtie, wat niet alleen een belangrijk onderdeel is van ons dagelijks leven, maar waarmee we ook mensen en dingen kunnen inschatten en doorzien.

Dat instrument is ook belangrijk bij het interpreteren van een horoscoop.

En daar ligt de link naar de Gnosis, de diepe kennis in jezelf, dat middels uw intuïtieve kant naar boven borrelt. Dat kunt u niet actief bedenken, dat komt in u.

Daarom moet ik eerst iets uitleggen over ons menselijk denken. Wanneer u actief gaat zitten nadenken wat voor boodschappen u bijvoorbeeld moet meebrengen, of u moet een wiskundig vraagstuk oplossen, of u tekent zelf op de ouderwetse manier een horoscoop in met het boek van de efemeriden naast u, dan zijn we bezig met actief nadenken.

Maar zit u rustig passief voor u uit te kijken, dan gaat er van alles in u om, of er komt iets bij u op, dan is dat geen denken dat u zelf doet - dat zijn ingevingen, dat legt de esoterische wereld om u heen in u; dat noemen we ontvangen of iets doorgegeven krijgen.

Ik leer mensen hoe ze in dat alfa-gebied kunnen komen. Daar leer je passief te zijn, open en ontvankelijk te staan en te ontvangen.

Ik ken astrologen die heel veel moeite hebben met het vertalen van de horoscoop en de uitleg daarvan, namelijk de interpretatie van de horoscoop.

Maar ik ken er ook die zich daarin laten sturen door hun innerlijke wijsheid. Om dat te leren is het nodig dat je in jezelf afdalt. Dat vraagt om volledig te vertrouwen op je intuïtieve innerlijk.

Dat kun je bereiken door meditatie, eenvoudige alfa-trainingen en visualisatie-oefeningen, met als bedoeling uit dat actieve denken te ontsnappen en de controle los te laten. Maar ook het luisteren naar mooie klassieke muziek helpt je daarbij.

Ver voor onze jaartelling leerde Confusius al dat muziek en ritueel de twee hogere vormen van ons bewustzijn zijn.

In het passieve alfa gebied ligt ook het helderziende vermogen van een mens opgesloten.

Als je het innerlijk 'weten' samenvoegt met het cognitieve wat je hebt geleerd, dan wordt het één groot feest.

Door bewust te zijn van die kennis in u ga je heel duidelijk ervaren dat je een onderdeel bent van het grote collectieve bewustzijn, omdat het past in de samenhang der dingen.

Wanneer je hierin slaagt, dan heb je de staat van Gnosticus bereikt.

Bij mijn onderzoek naar de Gnosis kwam ik van alles tegen. De meest intrigerende lectuur die ik tijdens mijn zoektocht naar de waarheid ben tegengekomen, waren de boeken die de oude kennis, het gnosticisme, beschreven en ik denk hierbij aan de onderzoeker en wetenschapper professor Quispel en de auteur Jacob Slavenburg. Bij het lezen van die boeken viel ik van de ene verbazing in de andere, waarbij ik steeds merkte dat wat ik las zo logisch was, zodat ik ogenblikkelijk wist: ja, zo zit dat dus. De stukjes van de legpuzzel vielen daarbij heel duidelijk in elkaar.

De historische Jezus was de grootste gnosticus aller tijden. Hij was een ziener, een hoog sensitief ontwikkeld mens, een lichtwerker, die alle kennis en wijsheid in zich had. Hij wilde de mensen doen ontwaken en leren dat we verbonden zijn met het allesomvattende Licht, het AI, waar we allemaal een onderdeel van zijn, omdat onze geest een onderdeel van dat Licht is.

De grote filosofische geesten die wij kennen, waren gnostici, omdat zij zich hiervan bewust waren. Door hen werd het wedergeboren worden in een ander lichaam als heel normaal ervaren. Zij leerden dat de geest (pneuma) altijd leeft. Ons stoffelijk bestaan is een proces dat wij moeten doormaken ter verbetering en vervolmaking van onszelf.

Gnosis is een onderdeel van ons 'zijn'. Het ligt diep in ons verankert. Religie daarentegen, is door mensen gecreëerd, waarmee het goddelijke, met andere woorden HET LICHT, ver buiten ons is geplaatst. De katholieke religieuze stroming heeft het gnosticisme vanaf het begin als vijandig beschouwd, omdat ze geconfronteerd werden met hun eigen onwaarheden. En daarom hebben ze er van alles aan gedaan om het uit te roeien, maar gelukkig is ze dat niet gelukt.

Veel gnostische geschriften zijn bewaard gebleven en teruggevonden.

In de gnosis staan *licht en donker* centraal. Het zijn de twee elementaire en essentiële principes van onze menselijke ontwikkeling.

Het *licht* is verbonden met ons onderbewustzijn. Wanneer dit goed tot je is doorgedrongen, ga je begrijpen hoe het leven werkelijk in elkaar zit. Dan word je nieuwsgierig, dan word je hongerig, dan ontstaat er de behoefte om in jezelf af te dalen en stil te worden, bijvoorbeeld middels meditatie of vul maar in.

Het is vaak een lang proces om de dualiteit in jezelf los te laten en je onvoorwaardelijk over te geven aan dat deel van leven dat je niet ziet, maar dat er wél is. Dan pas heeft iemand het stadium van volledig evenwicht bereikt, wat men ook wel *verlichting* noemt.

Met *donker* wordt alles bedoeld wat met de stoffelijke materiële kant van ons bestaan te maken heeft. Daarin spelen ook karaktereigenschappen een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld onbuigzaamheid en hebzucht.

Licht en donker zijn tegenstellingen, maar tegelijkertijd kunnen ze heel goed samengaan en evenwicht is de bindende factor. Gnosticisme is daar heel helder over, want als je deze staat van

verlichting wilt bereiken is het noodzakelijk je open te stellen voor je intuïtieve deel. Dat betekent ontvankelijk zijn om in contact te kunnen treden met je *hogere ik*. En daaruit vloeit automatisch voort dat je gaat accepteren dat er een levensbron is, die alles aanstuurt.

In een oud geschrift las ik "Het Al heeft hun kennis geschonken en zij ontvingen als erfdeel de wet van het leven".

Wanneer ons kennis (gnosis) geschonken is en we hebben dus inzicht ontvangen, dan gaan we beseffen dat we met die rijkdom diep in onszelf iets moeten doen.

Het inzicht dat we hebben gekregen, kunnen we gebruiken om door te dringen in de diepte van ons 'zijn'. Daar ga je de Bron leren kennen, ervaren en liefhebben en ga je ontdekken dat niets ter wereld belangrijker is. Je gaat vanzelf inzien dat je *ego* niets voorstelt. Het vervolg daarop is, dat je het *ego* steeds verder afpelt en loslaat, om zodoende dichterbij de Bron te komen. Het maakt je bewust dat je zelf een onderdeel van het Licht bent en dat is ons erfdeel! Op die manier ontvangen we de wet van het leven. Zo leren wij de bedoeling kennen, die de Bron tot uiting brengt in liefdevolle emanaties van licht. Het is een altijddurend verbond, dat met ieder levend wezen is aangegaan.

In de apocriefe geschriften, bijvoorbeeld in het evangelie van Thomas, staan allerlei metaforische uitspraken van de historische Jezus beschreven.

Zo staat er bijvoorbeeld: "Als een blinde en een ziende bijeen zijn in de duisternis, dan verschillen zij niet van elkaar. Maar wanneer het licht komt, dan zal hij die het licht ziet en hij die blind is zal in duisternis blijven".

Iedereen heeft wel eens gehoord van de uitdrukking *dat je het licht hebt gezien*, maar we spreken het uit zonder er verder bij na te denken.

Het komt voor dat mensen ineens gaan zien wat zij voorheen verkeerd deden en dan het Licht gaan zien waardoor er iets overwonnen wordt.

In dezelfde tekst van Thomas lezen we ook: "Een man van licht verlicht de wereld. Als hij geen licht geeft, is er duisternis".

Het *licht* waar we vanavond over spreken, is het centrale principe van ons bestaan.

Voor de gnosticus is de duisternis gelijk aan de wereld van het oppervlakkige beperkte denken, zonder verlichting. De wereld zoals wij die kennen is een wereld vol illusies, onzekerheid, valse beloften, moeheid, dwangmatigheden en wordt gekenmerkt door pijn en ellende. Het is ook de wereld van het ontkennen op de vlucht te zijn voor jezelf, niet met jezelf geconfronteerd willen zijn. Om die spiraal te doorbreken en de weg naar boven te vinden is heel eenvoudig. Ik help mensen daarmee. Het enige wat gevraagd wordt is openstelling en in je eigen spiegel te willen zien.

De gnosticus weet namelijk dat deze wereld niet zijn *thuis* is. Je zou ook kunnen zeggen dat de gnosticus vanuit zijn inzicht ontwaakt, terwijl anderen slapen, want wanneer je alleen maar blijft vertrouwen op intellect en je het decor waar je tegenaan kijkt als het enige ware ziet, dan blijft je leven helaas beperkt tot het materiële.

Enige jaren geleden zei professor de Boer, emeritus hoogleraar filosofie in Leiden, tijdens een interview het volgende: "Wijsheid en verbeelding zijn belangrijker dan kennis en informatie". Een interessante uitspraak, want inderdaad, het innerlijk weten is vele malen belangrijker. Ik denk dat iedereen de ontkenning van het innerlijk beleven en de dualiteit, die vanuit het denken ontstaat, eens zal moeten opgeven, want pas dan ontbrandt het innerlijk licht, waar de gnosticus over spreekt.

Door dit bewust te zijn, wordt het iets van jezelf en ga je dat ook uitstralen. Het Licht in je wordt dan steeds sterker en zo kom je steeds dichterbij het Levenslicht. Je komt dan uit bij de kern in jezelf. Een andere uitspraak die we bij Thomas lezen: "Wie de wereld heeft leren kennen, heeft een lijk gevonden en wie dat heeft gevonden staat boven de wereld".

Dit is heldere taal, want wie de wereld kent, overstijgt het materiële.

In de gnosis ligt verankerd dat ieder mens een onderdeel is van het Levensbeginsel. Als je van het standpunt uitgaat dat dit inzicht de grondslag is van elke werkelijkheid, wordt een heel groot gebied verlicht, dat absoluut gesloten zou blijven wanneer je de materie als het enige doel blijft zien. In de ogen van gnostici is een geboorte, de vleeswording van een ziel, die aan een nieuw ontwikkelingstraject begint. Wanneer we de buitenkant blijven zien als de werkelijkheid, dan zullen we altijd geconfronteerd worden met teleurstelling, pijn en verdriet. En vooral in onze tijd wordt dat extra zichtbaar, alle onwaarheden komen bovendrijven. Vanuit uw astrologische kennis zijn we een nieuw tijdperk ingegaan, het Aquarius tijdperk.

We leven in een wereld vol structuren en materiële waarheden, die de mensen zelf hebben uitgedacht en als een luchtkasteel hebben opgeblazen. Het is natuurlijk fantastisch om een goed leven te hebben en om te genieten; daar is niets mis mee. Maar het is de manier hoe je er mee omgaat! Je kunt verkleven aan je materiële bezittingen, maar je kunt het ook zien als gebruiksvoorwerpen en niet meer dan dat.

Door gnostische geschriften te lezen, kom je tot de conclusie dat onthechting (het niet gebonden zijn aan) je vrijer maakt en meer innerlijke rust verschaft.

De westerse wereld wordt beheerst door angst voor de dood. We weten immers niet wat ons te wachten staat na het overlijden. Door de eeuwenlange indoctrinatie en bedreigingen door religieuze machthebbers weten we eigenlijk nooit of we het wel goed (genoeg) gedaan hebben. Deze angst gaat zelfs zo ver, dat het in bepaalde gevallen iemand zelfs onmogelijk wordt gemaakt om te sterven. Iedereen weet dat het stoffelijk bestaan eindig is, maar tegelijkertijd wil men er niet bij stilstaan.

Er ligt een grote wijsheid ten grondslag aan ons leven, dat door het rationele denken geheel verdrongen is. Het is goed te beseffen dat wij in afhankelijkheid staan van een Bron die ons leven beheerst. Iedereen ervaart dat ook wel, maar vanuit ons denken is dat vaak moeilijk te accepteren. Veel mensen hebben hier moeite mee en lopen ervoor weg, terwijl men toch regelmatig ervaart dat bepaalde zaken anders lopen dan men verwacht of gewenst had. Dit creëert strijd, want helaas is het nog niet voor iedereen weggelegd om het leven te accepteren zoals het komt.

De kennis in ons en de innerlijke beleving daarvan leiden tot bewustwording. De gnosticus ziet zijn innerlijke kennis als een persoonlijk goed, dat hij door leerprocessen verworven heeft en dat, opgeslagen in diepere lagen van zijn bewustzijn, voortleeft. Het resultaat hiervan is een meer positieve en evenwichtige levenshouding.

De religies vertellen dat Jezus ons verlost heeft maar we verlossen onszelf door bewust te worden en inzicht te krijgen.

Door het Licht in de mens te ontkennen raakte de menselijke ziel steeds verder verwijderd van zijn uiteindelijke doel: de verlichting. Maar men vergiste zich! Het gnosticisme is door alle eeuwen heen blijven bestaan.

In onze tijd noemen we het anders. We noemen het nu spirituele bewustwording.

Het is een diepe, spirituele beleving wanneer iemand beseft een onderdeel van het Licht te zijn, wat de kern is van iedere gnosticus. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dan gaat zweven. Integendeel, je gaat de realiteit juist sterker ervaren, waardoor er meer respect ontstaat voor het Leven om je heen.

De laatste dertig jaar is er sprake van een grote toename in de belangstelling voor spiritualiteit. Mensen zoeken niet alleen naar oplossingen en antwoorden, maar er is ook een grote behoefte aan diepgang en het zoeken naar de oerwaarden van ons bestaan. De hedendaagse spiritualiteit brengt ons weer terug bij het persoonlijk beleven. Het geeft iemand de ruimte om vanuit een

individuele zoektocht het Licht te vinden, want dat is waar de moderne mens behoefte aan heeft.

'Ken u zelf' staat er boven de tempelingang van het orakel van Delphi. De god Apollo gaf aan dat men op zoek moest gaan naar zelfkennis, gnosis, en dat hebben de grote filosofen dan ook altijd gedaan.

In een Thomas geschrift zegt Jezus: "Hij die zichzelf niet heeft leren kennen weet niets, maar wie zichzelf heeft leren kennen heeft kennis verworven".

Door gnosis ga je ontdekken dat je onsterfelijk bent en dat het lichaam niet de essentie van je bestaan is. Door ego en onze hebzucht zijn we het zicht kwijtgeraakt op dit wezenlijke thema. Gnosis haalt het unieke van de mens naar boven, zodat iedereen kan transformeren binnen zijn bewustzijn. Dan wordt het aan je geopenbaard.

Openbaring is een schitterend woord: het baart zich open, het ontvouwt zich.

In tegenstelling tot het paradijselijk verhaal waarin de man de eerste zou zijn, wist men in de oude culturen al dat de vrouw de bron van het leven is en werd zij als de eerste gezien. Ook voor de katharen, de Albigenzen, die in de vroege middeleeuwen in Zuid-Frankrijk leefden, was de vrouw de godin van het leven. Via de vrouw mag de ziel incarneren en zij openbaart, zij baart open, zij scheidt een nieuw leven. De man is er om haar bij te staan. Daarom gaf Jezus zijn vrouw, Maria Magdalena, de plaats die zij verdiende.

In zeer oude gnostische geschriften: "De drievoudige verhandeling" en "De grote onzichtbare Geest" lezen we alles over hoe wij uit het Licht zijn voortgekomen en vastgehouden, opdat wij weer in het Licht kunnen terugkeren. Daar wordt gesproken over Licht-energieën "emanaties", die als nieuwe levensenergieën uitvloeien, op zichzelf staan en toch één zijn met de Bron "Het Al" en alles daarin is androgyn. Dit is met verstand niet te bevatten, alleen diep in jezelf te verstaan. We praten hier over een niet-materiële energievorm "Licht", dat wij zelf zijn. Want vanuit onze geest zijn wij een onderdeel van "Het Al".

Je kunt cognitief studie doen naar de Gnosis, maar om een gnosticus te worden, dat bereik je pas door zelfkennis en de reflectie daarin, waarover ik al gesproken heb.

Leven is er voor elkaar zijn, in Liefde en Licht. Goed zijn voor je medemens, helpen waar het mogelijk is en steun geven in eenzaamheid. Laten merken dat je er voor de ander wilt zijn. Iemand benaderen met een zak vol blijdschap en liefde. Allemaal duidelijke leefregels, die de basis waren van het sociale en maatschappelijke bestaan van de katharen. Zij hadden een rechtvaardige en harmonieuze samenleving, waardoor zij uitgroeiden tot de welvarendste gemeenschap van Europa.

In een oud citaat las ik, dat de katharen Au revoir zeiden tegen hun stervende medemens.

Jaren geleden stond ik een man bij tijdens zijn stervensproces. Hij was terminaal en zei tegen me: "Tot ziens!" Dat vond ik prachtig! Iemand die bewust was dat we elkaar eens weer zullen ontmoeten.

De betekenis ervan dringt pas werkelijk tot je door wanneer je er dieper naar gaat kijken.

Dan gaan we ontdekken dat harmonie, liefde, vrede en onderlinge saamhorigheid veel belangrijker zijn. Dan zou onze wereld er totaal anders uitzien! Overheden moeten het volk dienen en niet andersom, zoals nu vaak het geval is.

Oorspronkelijk diende de Koning het volk. Koningschappen; Merovingen; Priester-koningen.

In de gnosis komen we de normen en waarden tegen die we allemaal wel kennen, maar die naar de achtergrond zijn geraakt.

Voor gnostici is het van belang te weten, dat alle mensen met elkaar evolueren zonder dat zij het zich in directe zin bewust zijn. Volgens hun zienswijze vindt de evolutie plaats buiten het menselijk waarnemingsveld en daarbij is alles zo fijn verweven, dat zelfs een ontmoeting of een glimlach doorwerkt binnen een menselijk karma.

Het gnosticisme leert dat niemand volmaakt is, dat alles van iedereen is en dat niemand het zich kan veroorloven zich boven de ander te stellen.

Door het feit dat alles verbonden is hadden de katharen ook geen moeite met de dood; ze verkozen de brandstapel boven een gedwongen bekering tot het katholicisme. Ze beseften dat overlijden niet meer is dan het afleggen van de stofjas en dat we voortleven in het grote universum.

Heel opmerkelijk is de energetische verbinding tussen mens en kosmos. Via ons energetisch lichaam zijn we verbonden met andere kosmische gebieden. De gnostici wisten dat en noemden dit *pleroma*, de Volheid van de oorspronkelijke Leegte.

Wij zijn verbonden met het collectief onbewuste, waar Carl Gustav Jung over spreekt.

De mens wil door een bepaalde paradox heen breken om het *Niets* te vangen, maar de grootsheid van de kosmos gaat ons verstand te boven.

Door de Lichtwereld te accepteren, wordt het inzicht geboren dat het *Niets* het *Alles* is. De Lichtwereld is namelijk de situatie waar we als ziel verblijven na ons overgaan of overlijden. Het is de toestand waartoe we behoren. Tijd, ruimte en begrenzing zijn onderdelen van de stoffelijke wereld. Dat betekent dat deze begrippen, evenals goed en kwaad, niet bestaan in de Lichtwereld.

Vaak word het stil in mij en dan weet ik dat ik vanuit die stilte het *Niets* kan benaderen. Voor mij is duidelijk dat het leven een golfbeweging is. Een opgang en een neergang, die zich steeds weer afwisselen, waarin de componenten laten zien, hoe belangrijk het evenwicht tussen hen beide is. Want wanneer de ene component de andere blijft afbreken, moet je hetgeen is afgebroken steeds weer opnieuw gaan ontdekken.

Veel apocriefe teksten geven aan, dat als je wilt dat het licht in je blijft branden, je de duisternis niet moet opzoeken, want dan zullen we altijd tekortschieten. Ik denk hierbij aan een uitspraak van Jezus uit zo'n geschrift van Jakobus, zijn broer: "Maak uw innerlijk niet tot een woestijn in u. Wees niet trots op het Licht dat verlicht, maar wees trots op uzelf, dat u het Licht bent gaan zien. Ik vind deze tekst heel bijzonder.

Gnosticisme leert dat alles voortdurend aan verandering onderhevig is. Dat moet ook, want anders zouden we stilstaan en kunnen we niet verder groeien.

Gnosis laat ons zien wat ons te doen staat en hoe we met anderen moeten omgaan. We dienen daarin onze kinderen voor te gaan.

Dit is des te meer belangrijk omdat we in onze hedendaagse samenleving steeds meer kinderen aantreffen die hoog sensitief blijken te zijn. Zij staan al op een hoog ontwikkelingsniveau en zullen zich gaan ontpoppen als lichtwerkers en vernieuwers van het tijdperk dat we zijn binnengegaan.

Spirituele groei als bewustwordingsproces levert je erg veel op en geeft je een duidelijke richting aan. Het maakt je krachtiger en geeft je meer zelfvertrouwen. Er ontstaat inzicht, waardoor je gaat begrijpen waarom bepaalde processen plaatsvinden en daardoor kun je er ook beter mee omgaan. Dan kun je problemen relativeren, innerlijke rust bevorderen en ga je intenser leven.

De volgende gnostische tekst van Max Ehrmann, geschreven in 1927, wil ik u niet onthouden.

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast, en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.

Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen.

Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.

Wanneer jij je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jijzelf.

Geniet zowel van wat je hebt bereikt, als van je plannen.

Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een

werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog, maar laat je niet verblinden voor de bestaande deugd; vele mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf, veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.

Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren; je hebt het recht hier te zijn. En ook al is het je wel of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed.

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat het goddelijk principe moge zijn, en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn, houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

Wees voorzichtig, streef naar geluk.

Dames en Heren, hierbij ben ik gekomen aan het einde van mijn voordracht.

Ik heb begrepen dat er nu een kleine pauze is en daarna zie ik u graag terug voor het interactieve deel van deze avond waarin ik graag inga op al uw vragen en opmerkingen.

Dank u !

Marius Inderfurth